

# Het geheim van de smid

Theaterlezen over beroepen

*Ineke Kraijo en  
Marlies Verhelst*



Deze theaterleestekst is gratis te downloaden. Het is een voorproefje uit: **Het geheim van de smid - Theaterlezen met beroepen**, door **Ineke Kraijo en Marlies Verhelst**, met illustraties van **Juliette de Wit**. Uitgeverij de Inktvis. In het boek staan nog veel meer verhalen én moppen over beroepen en bij elk beroep vind je een grappig en interessant weetje. Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel en via [inktvis.nl](http://inktvis.nl).

Illustraties van Juliette de Wit

# Topscorer



Berat



moeder



opticien

*Berat moet van de oogarts naar de opticien voor een bril. Daar heeft hij helemaal geen zin in, want hij is bang dat een bril in de weg zit met hockey.*

**moeder** Loop eens een beetje door, Berat.  
Het is vijf voor vier en om vier uur hebben we een afspraak.

**Berat** Dan komen we maar te laat.  
Ik wil toch geen bril.

**moeder** Daar hebben we het al over gehad.  
Je hebt een bril nodig, dus gaan we naar de opticien.

**Berat** Ik vind het maar een stom woord, opticien.  
Waarom heet hij niet gewoon brillenboer?

**moeder** Omdat hij ook lenzen aanmeet.

**Berat** Nou, dan noem ik hem lenzenlaar.

*moeder* Een opticien doet nog meer, hoor.  
Hij weet alles van ogen.

*Berat* Ogoloog dan.

*moeder* Houd op, Berat, we zijn er.  
Hallo meneer, ik ben hier met mijn zoon Berat.  
Hij wil graag een bril.

*Berat* Helemaal niet!  
Het moet van de oogarts.  
En ook van mijn moeder.



*opticien* Hoi Berat, waarom wil je geen bril?

*Berat* Ik zit op hockey en ik ben supergoed.  
Straks moet ik voorzichtig doen omdat ik een bal tegen  
mijn bril kan krijgen.  
En dat wil ik niet.

*opticien* Nee, dat snap ik wel.  
Misschien wil je liever lenzen?

*moeder* Alsjeblieft niet, zeg!  
Berat is altijd alles kwijt.  
Gisteren nog kon hij zijn hockeystick nergens vinden.  
Dat ding is 78 centimeter.  
Lenzen raakt hij zeker kwijt.

**opticien** Goed, geen lenzen dus.  
Dan gaan we op zoek naar een stevige bril, die tegen een stootje en een hockeybal kan.  
Kom hier maar staan, Berat, dan gaan we even meten.

**moeder** Dat heeft de oogarts al gedaan.  
Ik heb hier het briefje.

**opticien** Ja, de oogarts heeft de sterkte gemeten, maar ik meet de afstand tussen de ogen.  
Dan kunnen we een goed passende bril vinden.

**Berat** Eentje met onbreekbare glazen.

**moeder** Werk nou gewoon even mee, Berat.

**opticien** Het is in orde, mevrouw.  
Ik snap je heel goed hoor, Berat.  
Toen ik tien was, moest ik een bril en dat wilde ik ook niet.  
Ik zat op basketbal en ik was bang dat ik niet meer mee kon spelen.  
Maar ik kreeg een sportbril en weet je wat er toen gebeurde?

**Berat** De eerste keer dat u ging trainen, kreeg u een bal op uw bril.  
Toen was hij stuk, was uw moeder boos en moest u van basketbal af.

**opticien** Gelukkig niet, zeg.  
Nee, ik zag alles veel duidelijker dan daarvoor.  
En daardoor schoot ik opeens veel meer ballen raak.  
Ik werd topscorer van het team, dankzij mijn bril.

**Berat** Topscorer, dat lijkt mij wel wat.  
En dat kwam door die bril?

**opticien** Zeker!

**Berat** Nou, opschieten dan.  
Laten we snel gaan meten.  
Ik wil ook topscorer worden.  
Mam, waarom zijn we niet twee jaar eerder een bril  
gaan kopen?



### **Weetje over een opticien**

*Wist je dat een opticien niet alleen ogen meet en brillen verkoopt, maar ook zelf de glazen slijpt en de brillen maakt? Sommige opticiens verkopen ook verrekijkers, telescopen, microscopen en loepen.*