

Het geheim van de smid

Theaterlezen over beroepen

*Ineke Kraijo en
Marlies Verhelst*



Deze theaterleestekst is gratis te downloaden. Het is een voorproefje uit: Het geheim van de smid - Theaterlezen met beroepen, door Ineke Kraijo en Marlies Verhelst, met illustraties van Juliette de Wit. Uitgeverij de Inktvis. In het boek staan nog veel meer verhalen én moppen over beroepen en bij elk beroep vind je een grappig en interessant weetje. Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel en via inktvis.nl.

Illustraties van Juliette de Wit

De knappe kapper



kapper



klant

Een mevrouw komt binnen bij kapsalon Knip Knapper.

klant Kan ik vandaag geknipt worden?

kapper Natuurlijk, heel graag zelfs.
Ik heb al drie dagen geen klanten gehad.
Geen klanten betekent geen geld.
Geloof mij, ik zat met m'n handen in het haar.

klant Kunt u wel goed knippen?

kapper Ach mevrouw, ik ben geknipt voor het vak.

klant Dan wil ik graag dat u mijn haar knipt.

kapper Alleen knippen? Ik heb grootse plannen met u.

klant Vertelt u die plannen dan maar eens.

kapper Ik zal ze u haarfijn uitleggen. Ik ben niet voor niets
Kees, de knappe kapper van kapsalon Knip Knapper.



klant Ik luister.

kapper Wat dacht u van een uitgebreide massage van het hoofd? Een verzorgend haarmasker en een roodbruine kleuring met highlights?

klant Eh ...

kapper Verder zouden krullen u goed staan, verdraaid goed zelfs. Uiteraard föhn ik uw haar in model.

klant Dat kost zeker een hoop geld?

kapper Geld, geld, daar hebben we het straks wel over.
Gaat u maar zitten, dan kan ik beginnen.

klant Meneer, geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt.
Ik ga ervandoor.



Weetje over een kapper

*Wist je dat je bij veel kappers je haar kunt doneren?
Stichting Haarwensen maakt er een haarwerk van
voor kinderen die kaal zijn geworden door bijvoorbeeld
chemotherapie. Deze kinderen krijgen zo meer zelfver-
trouwen en voelen zich niet anders dan hun klasgenoten.*