

EEN BOS VOL CONFETTI

THEATERLEZEN OVER DE NATUUR

Ineke Kraijo en Marlies Verhelst
met illustraties van Wendy Panders



Deze theaterleestekst is gratis te downloaden. Het is een voorproefje uit: Een bos vol confetti - Theaterlezen over de natuur, door Ineke Kraijo en Marlies Verhelst, met illustraties van Wendy Panders. Uitgeverij de Inktvis. In het boek staan nog veel meer verhalen én moppen over de natuur en bij elke tekst vind je een leuk weetje of een handige tip. Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel en via inktvis.nl.

Kamperen



vader



Bodhi

Bodhi en zijn vader slapen in een tent op een mini-camping. Om drie uur in de nacht wordt Bodhi wakker. Hij heeft het koud en trekt aan de arm van zijn vader.

vader Huh ... wat?

Bodhi Pap, kijk eens naar boven.

vader Wauw, wat veel sterren en de maan is echt helder.

Bodhi Precies en wat wil dat zeggen?

vader Eh ... dat er geen bewolking is?

Bodhi Nee pap, dat betekent dat onze tent gestolen is!



Tip

Op natuurcampings zijn geen disco's en zwembaden. Neem een verrekijker mee. Misschien zie je buizerds op prooien loeren en bijen van bloem naar bloem vliegen.