

EEN BOS VOL CONFETTI

THEATERLEZEN OVER DE NATUUR

Ineke Kraijo en Marlies Verhelst
met illustraties van Wendy Panders



Deze theaterleestekst is gratis te downloaden. Het is een voorproefje uit: Een bos vol confetti - Theaterlezen over de natuur, door Ineke Kraijo en Marlies Verhelst, met illustraties van Wendy Panders. Uitgeverij de Inktvis. In het boek staan nog veel meer verhalen én moppen over de natuur en bij elke tekst vind je een leuk weetje of een handige tip. Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel en via inktvis.nl.

Bevers spotten



vader



Wald

Wald is vroeg opgestaan om met zijn vader door de Biesbosch te kanoën, op zoek naar bevers.

vader Oeoeoewaaah!

Wald Papa, geeuw niet zo luid!
Zo jaag je alle bevers weg.

vader Maar ik zie helemaal geen bevers.

Wald Natuurlijk niet, die heb je net weggejaagd met je gegeeuw.

vader Het is ook wel erg vroeg, hoor.
En dat voor de zaterdag.

Wald In de ochtend en in de avond heb je de meeste kans om bevers te spotten.
Ik wil graag een bever in het echt zien, voordat ik mijn spreekbeurt erover houd.

vader Oewaaah, ik ben nog zo moe als een hond.
Had je niet een spreekbeurt over een pimpelmees
kunnen doen?
Die slaapt tenminste 's nachts en dan had ik ...

Wald Kijk papa, daar!

vader Waar?

Wald Daar, vlak bij de bomen.

vader Bedoel je die stapel takken?

Wald Ja, dat is een beverburcht, het huis van een bever.
Het hol van de bever zit eronder en de ingang is altijd in
het water.



vader Slim van die bever.
Dan kunnen vijanden niet zomaar in zijn hol komen.

Wald Als we een bever willen zien, hebben we hier de meeste kans.

vader Goed, dan moeten we even niet peddelen en muisstil zijn.

Wald Kijk!

vader Sst.

Wald Ik zie het water bewegen! Daar zit vast een bever onder.

vader Ja, ik zie het ook. Het beweegt daar al een tijdje.

Wald Bevers kunnen meer dan een kwartier onder water blijven.

vader Moeten we dan een kwartier wachten?
Dan kan ik wel even een dutje doen.

Wald Pap, je bent zo lui als een varken!

vader Hé, dat zeg je niet tegen je vader, jongen!

Wald Het spijt me, maar het ...

vader Kijk!
Ik zie een kop.
Maar dat is toch geen bever?

Wald Jawel, hoor.

vader Ik dacht dat bevers veel kleiner waren.

Wald Nee, de bever is het grootste knaagdier van heel Europa.
Hij kan wel een meter groot worden en dan tel ik zijn staart nog niet eens mee!

vader O kijk, hij klimt op zijn burcht.

Wald Vlug, vlug, maak een foto!

vader Doe ik!
Wauw, wat een mooi beest, zeg!



Wald Ja, geweldig!
Daarvoor wil je iedere zaterdag wel vroeg opstaan,
hè pap.



Weetje

Bevers waren in Nederland sinds 1826 uitgestorven. Vanaf 1988 hebben verschillende organisaties regelmatig bevers uitgezet. Nu gaat het weer goed met deze dieren. Alleen al in de Biesbosch leven er ongeveer 300!